

igen 1 oktober 1964

Brattsbacka-borna får nytt postombud

Nordmaling (VK) Indragningen av järnvägsstationen i Brattsbacka, som trädde i kraft i dag 1 oktober, har medfört omläggning av postfrågan för Brattsbackas del. SJ-personalen på järnvägsstationen har haft ansvaret även för postkontoret, ett ansvar som upphörde att gälla på kvällen den 30 september. Därmed har Brattsbacka ingen poststation längre. Dess tid är förbi. Men vad händer sedan?

Ja, den frågan ställde sig många brattsbackabor så sent som på onsdagskvällen. Det enda man visste var att den hittillsvarande poststationen inte längre existerade.

VK:s lokalredaktion i Nordmaling fick flera påringningar under onsdagen. Och VK ringde i sin tur upp postmästare G Forsberg i Vännäs, som snabbt kunde ge upplysning i ärendet, samtidigt som han hade full förståelse för brattsbackabornas undran och ångslan.

— Vi har helt enkelt inte funnit

lämna ett besked till allmänheten, då vi så sent som kl 17 på måndagskvällen fick ett nekande svar från den person som vi i första hand hade räknat med som postombud. Men sedan löste sig frågan snabbt och som vi anser mycket bra. Under tisdagen blev det klart att köpman Sten Lundgren blir postombud. Han har sina affärslokaler och sin bostadsfastighet bara 50 meter från tidigare poststationen, understryker postmästare Forsberg.

Någon försämring av postservicen kan det därför inte bli tal om. Man får nu även två postväskor, dels för Vängsjö och dels för övre byn. Något som underlättar postföringen för de personer som är bosatta längst bort från postombudet. I början har man inte att räkna med postboxar hos det nya postombudet, men det är möjligt att den frågan kommer att lösas senare, slutar herr Forsberg.

85 år fyller den 3 oktober fru Ida Nyman, Vallén Nordmaling.



Hon är född i Baggård. Redan som 13-åring fick hon följa sin far på tunga arbetsdagar i vedskogen. I och med äktenskapet fick hon sitt hem i Thorsjön, inte så långt från hembyn Baggård.

Maken dog redan 1928 och hon blev ensam med sina barn och sitt jordbruk och strävade envist vidare fram till 1939, då hon avvecklade jordbruket. Men hon bodde kvar på gården till 1952 då hon fick sin fristad på pensionärshemmet i Nordmaling. Hon är trots sin höga ålder vid god vigör.

NORDMALING

	H	C	F	S	K	KDS
Ava	29	26	16	14	—	—
Baggård	35	153	22	31	—	1
Brattfors	28	135	25	22	—	4
Brattsbacka	32	40	21	33	—	—
Bredvik	28	42	15	29	—	3
Brattsbacka	9	44	25	73	—	—
Bredvik	5	25	27	61	—	9
Bredvik	8	44	13	37	—	—
Gräsmyr	7	33	10	28	—	1
Gräsmyr	83	118	87	59	—	—
Hummelholm	55	110	82	55	—	23
Hummelholm	61	45	26	14	—	—
Håknäs	51	47	24	15	—	3
Håknäs	24	25	63	120	—	—
Hörnsjö	25	31	43	103	2	7
Hörnsjö	40	18	104	81	7	—
Järnäs	38	24	98	73	—	3
Järnäs	25	26	25	45	2	—
Järnäs—Kråken	17	26	15	47	—	6
Järnäs—Kråken	3	1	12	24	2	—
Klöse	—	2	9	22	—	2
Klöse	—	24	18	69	—	—
Länged	—	19	11	59	—	7
Länged	9	35	4	12	—	—
Lögdeå	9	33	2	19	—	1
Lögdeå	27	144	72	291	2	—
Mjösjö	15	134	70	237	6	40
Mjösjö	8	34	11	16	—	—
Norrfors	10	27	5	13	—	4
Norrfors	45	67	86	174	3	—
Nyåker	26	62	78	145	2	34
Nyåker	26	60	40	89	5	—
Olofsfors	23	43	49	78	2	2
Olofsfors	11	9	12	73	—	—
Orrböle	12	17	14	67	2	6
Orrböle	9	45	23	24	—	—
Rundvik	6	39	16	20	4	7
Rundvik	31	21	60	740	5	—
Rönnholm	31	27	52	713	12	13
Rönnholm	6	31	12	6	—	—
Sunnansjö	4	33	11	5	—	1
Sunnansjö	—	60	10	31	—	—
Tallberg	3	60	8	20	—	6
Tallberg	10	31	7	11	1	—
Vallen	10	26	6	12	—	—
Vallen	142	81	220	337	5	—
Vallen	109	84	252	404	11	33

Valresultat

60 år fyller den 2 oktober jordbruksarbetaren Johan Ludvig Ledström, Djupsjö, Nordmaling.

Han är född i Djupsjö. Hemmet var fattigt och Ledström fick tidigt söka sig ut i förvärsarbete. Skötsamhet och gediget uppträdande har skaffat honom många vänner i bygden. Sedan någon tid tillbaka har Ledström fått en fristad på Nordmalings församlingshem.

Bönderna i Agnäs och Nyåker prövar effektiv skördetröska

Bjurholm (VK) Jordbrukets rationalisering pågår i oförminskad takt i vårt land och även det norrländska jordbruket följer med i denna utveckling. Större och ändamålsenligare maskintyper sätts in i driften. Allt för att spara arbetskraft och öka jordbruksnäringens lönsamhet.

Ett djärvt tag i denna utveckling har Agnäs—Nyåkers tröskbolag tagit när det gäller skördetröskor. Sedan någon vecka tillbaka har bolaget inköpt och satt i drift en tiofots skördetröska som visat sig fylla högt ställda anspråk på effektivitet.

Enligt uppgift är detta bolag det enda i Norrland hittills som provar en skördetröska av denna storleksordning. Tidigare har sju fots skördetröskor ansetts som mest lämpliga men frågan är om inte dessa tidigare uppfattningar nu måste revideras. Den nya skördetröskan som inköpts av Agnäs—Nyåkersbönderna visar sig lika lätt att köra som den mindre typen samtidigt som den nya maskinen har större avverkningsförmåga och är utrustad med hydrauliska anordningar som gör manövreringen till en barnlek.

När VK gjorde ett besök i Balsjö höll man på att tröska en större kornåker hos hemmansägare Karl-Erik Jonsson och vid ratten på den nya skördetröskan satt Sune Berggren, Agnäs, en av intressenterna i tröskbolaget. Lätt och behändigt manövrerade han den stora maskinen på den sluttande kornåkern och på mindre än en timme var denna avverkad. I den tiden inräknas också

tömningen av spannmålen i säckar och på en traktorvagns lastflak.

Kostnaden för tröskningen av denna kornåker gick på cirka 100 kronor. Som princip debiteras tio kronor per fot avverkningsbredd. Jonsson var också nöjd med såväl resultat som pris. Det senare hade säkerligen blivit betydligt högre med manuell tröskning och stationärt tröskverk.

Agnäs—Nyåkers tröskbolag består av Bengt Blomkvist, Hörnäs, Valter Israelsson och Sune Berggren, Agnäs, samt Lars Nygren, Nyåker.

Den nya självgående skördetröskan är en Massey-Ferguson 400 och har ett skärbord på tio fot. Reglerbar sexvingad haspel i höjd och hastighet från förarplatsen. Inmatningsskruvens hastighet kan regleras i varvantal och de självindragande inmatningsfingrarna är justerbara i vertikal och horisontallägen. Elevatorn har stenficka i botten.

Tröskcylinder, som har åtta räffla-

de slagor, har steglös hastighetsinställning på mekanisk väg från 195—1.255 v/m och kan liksom slagsko regleras från förarplatsen. Halmstakarnas totalyta är 3,12 kvadratmeter och den totala sällytan 1,99 kvadratmeter. Könaren har 4-bladig rotor med två hastigheter på 500 och 899 v/m.

Tröskan har också dubbla sadelmonterade spannmålstankar, vilka rymmer 175 kg (23 hl). En svängbar tömningsarm med utmatningsskruv tömmer tankarna på 1—1 1/2 minut beroende på spannmålskvalitén.

Den 4-cylindriga dieselmotorn har en effekt på 72 hk och är försedd med kallstartanordning med 12 volts el-system. Kraftöverföringen är steglös framdrift och växellådan har tre växlar fram och en back. Helt inkapslade hydrauliska skivbromsar med dubbla pedaler ger samtidig eller individuell bromsning på båda hjulen. Maskinen har servostyrning som standard.

- e 1.



Den nya tiofots tröskan i arbete med Sune Berggren vid ratten.

Mästerrattare i massor i umerallyn



Jan Andersson mitt inne i man översvängarna i Trehörningsjö, kontrollerad av Nils Åke Lundholm.

Det var ovanligt gott om biltävlingar i Umeå i söndags. Dels avverkades UAK:s rättmästerskap där ratträven och rallyförelaren David Bärgrman tog sin 5:e raka seger. Där till avverkades två mer eller mindre familjebetonade tävlingar, som lockade över 100-talet ekipage.

"Fruvandan", KAK-ungdomarnas familjesväng, där eldprov och stylvång ingick som mellanmål i rattlandet bort mot Tavelnsjö till, vanns av Jan Sandström, Grubbe, som fick en begagnad bil på köpet, Holmsund, segrade i det s. k. Saab-rallyt.

Holmsunds-förare bäst i SAAB-rallyt

SAAB-RALLYT i söndags över ungefär 10 mil höstfagert soliga umeravägar blev en fullträff. Främst då för Joel Åström, Holmsund, som i hård konkurrens med ett 50-tal andra SAAB-ägare, var den ende som gick in under 30 prickar och därmed vann en klar seger. Men också för arrangerande ANA-motor, som knappast kunde ha bjudt på bättre väder och fagrare färdvägar än de som nu strängats på ömse sidor älven mellan Umeå och Vännäs.

Tävlingen var lagom blandad med skämt och allvar, manöverprov, orientering, puzzle och prickskjutning för att nu nämna en del. Mest populär blev 10:e kontrollen - filkapaus på toppen av Hemberget i Vännäs. Minst populär den 13:e åtminstone för dem som kom bilande på sladden. Då hade nämligen kontrollanten lossnat på det hela och gått hem. Nåja, nu ströks den kontrollen, liksom den 6:e så ingen behövde känna sig missgynnad.

AV 55 STARTANDE ekipagen gick 53 i mål. Segraren noterade 29 prickar, sista man - en utdålig dam från Vännäs - bokade sig för 121 prickar. Självt hade jag nöjet köra en nästan fabriksfärs SAAB 96. Den fungerade som en klocka. Synd bara att man inte kan säga det samma om förelaren. En tröst var dock att kollegan på VF fannade ännu längre ner på prislistan.

En blomma ber vi att få överlämna till fru Gunnel Olsson, Umeå, och hennes kärra - en 14-årig SAAB, som puttrade runt i bästa humör.

Lars
Resultat: 1) J Åström, Holmsund, 29 prickar 2) G Isakson, Umeå 31 3) T Nyberg, Nordmaling 33 4) G Björklund, Umeå och E Gustavsson, d:o 34 6) B Lindwall, Teg 35 7) K Grahn, Umeå och A Wännman, d:o 37 9) B Sterner, d:o 38 10) A Brännström, d:o och B Engström, d:o 39 12) E Karlsson, d:o 40 13) N A Lundholm, d:o och I Wännman, d:o 41 15) G Englund, d:o och K Granberg, Holmsund 43 17) V Pettersson, Umeå 46 18) L G Andersson, Holmsund och M Strandman, Överboda 48.



Rattmästaren David Bärgrman, Nordmaling

D. Bärgrman Nordmaling rattmästare

För 5:e året i följd blev David Bärgrman, Nordmaling, rattmästare när UAK:s stadsdelsmästerskap avgjordes på asfalten utanför Motorcentralen i Umeå på söndagen. Han hade åtta hinder att passera på vägen mot mästerskapet, och samtliga klarade han med suverän elegans.

God tvåa blev Jan Kronberg, Teg, som ännu har långt till Bärgrmans garvade rutin, men som tog det lugnt och använde gaspedalen med måtta. Det gjorde exempelvis inte tävlingsvane Stig Arne Holmberg den här gången med påföljd att hinderpinnarna föll som käglor.

Resultat: 1) David Bärgrman, 3.06, 2) Jan Kronberg, 4.34, 3) Roland Habling, 4.41, 4) Ebbe Sandström, 4.43 5) Jan Strinnholm, 4.45, 6) Bosse Lindqvist, 4.58 7) Axel Jonson, 5.05, 8) Stig Arne Holmberg, 6.05 9) Merigt Holmqvist, 6.13, 10) Stig Nystedt, 7.51.

Kommande helg avgörs distriktsmästerskapet i Umeå då de bästa i Ångermanland och Västerbotten gör upp om rattmästerskapet för övra Norrland. Segraren i den tävlingen har sedan att föra de norrländska färgerna vid SM-finalen i Göteborg den 23 oktober då, förutom titeln, en ny Volvo står på spel.

Nordmalingsbos mc-lån slutade med sjukhusvård

Nordmaling (VK) En 18-årig yngling, som lånat en motorcykel av en kamrat i en grannby, kolliderade på lördagkvällen med en parkerad grävmaskin i Rundviks samhälle. Han skadade sig så svårt att han nästa dag måste söka vård på Umeå lasarett. Skadorna visade sig dessbättre godartade och han fick lämna lasarettet, efter omplåstring, för vård i hemmet den närmaste månaden.

Det var en kamrat som var ägare till motorcykeln och denne gjorde polisanmälan på söndagskvällen att motorcykeln var stulen. Kamraten hade "lånat" cykeln för att åka till Rundvik, då han kolliderade med grävmaskinen. Kamraterna hörde smällen och tog hand om den skadade.

70 år fyller den 7 oktober förste lokreparatören Johan Fridolf Högberg, Aspeå, Lögdeå.
Han är född i Kiruna. I unga år började han vid SJ som verkstadsarbetare. Han fick senare förläytning till Vännäs där han med åren befordrades till förste lokreparatör. I och med uppnådd pensionsålder flyttade makarna till Aspeå, där de köpte en bostadsfastighet. Högberg är känd som en lugn och försynt människa. 6/10 64

Solig frisöndag i Nordmaling



ÖVER 70-TALET friluftsvänner hade mött upp till friluftslivets dag vid Alidstugan på söndag. Vädret var det allra bästa. Hela lögdeådalen prunkade i höstfärger och det var skönt att vara ute även om västanvinden rev i hårt uppe på berget. Kyrkoherde Alf Åbergs friluftsgudstjänst blev en stilla andaktsfylld stund, fylld av eftertanke.

Naturstigen, lagd av Lasse Eriksson och Gösta Agren, var fylld av svårknäckta nötter. Ingen lyckades komma upp till 12 rätt. Fyra noterade tio fullträffar och tio tippade nio rätt. De fyra som hade tio rätt var Per Hesse, Maj Britt Levander, Einar Hedquist och Einar Keskitalo. Ett 50-tal deltog i tävlingen. Fruarna Ruth Agren och Esa Lund skötte serve-

ringen som gav en vacker slant till främjarkassan.

Nästa arrangemang vid skidfrämjandets stuga blir den 15 november då man skall gå in för vedhuggning, städning av stugan och upprepning i slalombacken.

På bilden håller kyrkoadjunkt Åberg gudstjänst vid Alidstugan.

Nyåkers-prickarna stod sig även i HD

Stockholm (TT). En tvist om intrång i varumärke har slutligt avgjorts av högsta domstolen.

Pricks Pepparkakor AB i Tierp hade instämt firma Nyåkers pepparkakor i Nyåker med yrkande att utge skadestånd med 35.000 kr för intrång i prickbolagets varumärke.

Prickbolagets talan har ogillats.

Prickbolaget har gjort gällande att Nyåker-bolaget för sina produkter använt emballage som är uppenbart förväxlingsbara med Prick-bolagets registrerade varumärke, något som Nyåker-bolaget bestritt.

Underdomstolarna har funnit att inte något av de av Nyåker-bolaget använda kännetecknen kunde anses förväxlingsbart med något av de

inregistrerade varumärkena. De av Prick-bolaget använda prickmönstren kunde inte heller anses ha sådan särprägel att Prick-bolaget fått ensamrätt till de menligt varumärkeslagen.

Kännetecknen hade enligt domstolarna fått en obestämd prägel som lätt inger den föreställningen att det

Forts. sidan 11, spalt 3

Nyåkers...

Forts. från sid. 1

är fråga om en dekorativ utfyllnad. Därtill kom att prickar är ett ganska vanligt dekorationsmotiv på förpackningar inom livsmedelsbranschen.

Prickbolaget har i målet upplyst att det svarar för ungefär 25 procent av all pepparkaksfabrikation i landet medan Nyåker-bolagets produktion skulle vara avsevärt mindre, av Prick-bolaget uppgiven till omkring 5 procent.

Prick-bolaget skall betala Nyåker-bolaget rättegångskostnader i målet med över 16.700 kronor.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 233 onsdagen 7 oktober

Bilförsäljarnas dag vid Nordmalings-ting

Att vara bilförsäljare är tydligen ingen dans på rosor. I vart fall fick man det intrycket när man hörde två försäljares öden inför tingen i Nordmaling på tisdagen. En av dem, han hade haft egen firma i två år innan den gått överstyr med nära 72.000 kr i brist, var av landsfogde Lars G Andersson åtalad för bokföringsbrott och osant intygande. I det andra fallet gällde det för skingring av drygt 26.000 kr.

Nu var det första gången de två stod åtalade för egendomsbrott och trots de betydande värden som kommit på avvägar hade åklagarna intet att invända mot villkorlig dom. Firmaägaren som gått i konkurs fick två månaders fängelse villkorligt och 5.584 kr i böter. Bilförsäljaren sju månaders straffarbete villkorligt utan övervakning. Han skall dessutom utge förskingrat belopp 26.460 kr jämte 512 kr i ombudskostnad.

Det rörde sig således om två olika företag. Mest tilltrasslat hade firmaägaren. Böckerna stämde inte och sen hade han sålt bilar utan att ta ut de i lag föreskrivna 40 procenten kontant. I stället höjdes priset på bilarna — åtminstone i 8 fall — och mellanskillnaden mellan kontraktets pris och det verkliga fick i vissa fall helt utgöra den kontanta delen.

Något startkapital hade han inte när han började 1961. Bokföringen hade det varit si och så med — kanske beroende på den bokförare som i början hade hand om räkenskaperna. Själv hade firmaägaren ringa kunskap i bokföring.

Första året gick det ganska bra. Då såldes bilarna kontant. Sämre blev det när han påföljande år fick diskonteringsrätt på 350.000 kr. Det blev kärvarer på bilmarknaden och allt för höga priser gavs för inbytesbilarna för att hålla det hela i gång.

1963 kunde firman inte betala in varusatt och gick i konkurs. Skulderna utöver tillgångarna var då 71.980 kr. I bokföringen spökade bl a som tillgång en personbil på 12.500 kr, varufordringar på 7.000 kr som inte fanns samt ett banklån på 12.500 som inte tagits upp.

Att 40 procent skall erläggas kontant vid avbetalningsköp kände mannen till. För att krypa runt lagen sattes tex en bil värderad till 4.000 kr upp till 6.400. Köparen fick således 2.400 kr i maskerad rabatt — behövde inte betala ett öre kontant.

Brott mot avbetalningslagen straffas med böter, 10 procent av varans värde dock lägst 500 kr.

— Jag fick göra så här för att affären överhuvudtaget skulle komma till stånd, erkände mannen. Utan bevis att en kontantinsats gjorts tog banken inte emot kundaccepten.

Böterna för affärstransaktionerna blev som nämnts höga, 5.584 kr.

DET GICK INTE

Den som åtalats för förskingring, startade helt optimistiskt som bilförsäljare. 1961 var det dock klippt. Han började ta av firmans pengar, redovisade inte kundinbetalningar i tid.

Till slut låg han efter med närmare 20.000 kr och blev upptäckt. Firman lät nåd gå före rätt — polismälda inte. För att dra igen vad som förskingrats innehöll firman provisionen. Mannen skulle leva och underhålla familjen på månadslönen 750 kr.

Det gick inte. Nya tillgrepp gjordes.

Före tiden i Nordmaling hade försäljaren varit nykterist och idrottare. Han började nu dricka sprit.

— Jag ville hävda mig gentemot andra.

Det blev resor hit och dit. Familjen visste ingenting.

Försäljningsresultaten sjönk.

— Jag gick och grubblade över varför det gick dåligt. Dövade med sprit. Blev mer och mer medveten om att det bara var en tidsfråga innan det hela skulle upptäckas.

1962 sprack bubblan. Mannen anmälde sig själv hos polisen.

Det tyckte firman, enligt försäljaren, inte om. Men jag sa direkt som det var att jag försvann.

Åklagaren landsfiskal Håkan Jonsson ansåg det styrkt att det rörde sig om grov förskingring. Den åtalade hade bl a försökt dölja sina tillgrepp genom att inte i tid insända orderkopior, fuskat med nummerföljden och skrivit kvitton på vanligt papper. I ett fall hade han tagit ut pengar för en radioapparat som har inte ens själv sålt.

Vissa positiva saker finns dock, menade åklagaren. Mannen är tidigare ostraffad, anmälde sig själv och har lämnat en redovisning över sitt förfaringsätt. Han motsatte sig inte villkorlig dom.

"FIRMAN MEDVERKAT"

Försvaren notarie Bert Aasa ansåg att det inte förelåg någon "farlig förskingring" och att det hela var klumpigt gjort. Att det inträffade inte utgjorde någon kännbar förlust för ett solitt bolag och att bolaget i viss mån medverkat till att förskingringen blev större än vad den blivit om mannen stoppats i tid. Det var ingen generositet bolaget visade, bara ett försök att rädda sitt eget skinn, menade försvaren som även yrkade på en villkorlig dom.

Slutligen dömdes en försäljare från ett samhälle i Nordmaling att böta 2.200 kr för falskdeklaration. Han hade i sin deklaration för 1961 tagit upp dagtraktamenten för 212 dagar och natttraktamente för 187 medan körjournalen visade att mannen inte varit borta mera än 162 dagar och behövt nattlogi mera än 112 nätter.

Mannen försvarade sig med att de verkliga kostnaderna varit större än traktamentena och att han därför tvingats ta upp vissa luftögar och nätter för att få det hela att gå ihop — en förklaring som dock inte godtog av rätten.

För grov olovlig körning dömdes en man från en nordmalingsby till två månaders fängelse. Mannen har tidigare vid upprepade tillfällen dömts för liknande förseelser.

Olov Anton Öberg, Norrfors. På Nordmalings sjukstuga avled på onsdagseftermiddagen förre kyrkvaktmästaren Olov Anton Öberg, Norrfors. Han var 81 år och sörjes närmast av maka Alma, f. Sjöström, samt barnen Barbro, maka till herr Georg Nilsson, Vindeln, chefsassistent Svante Öberg, Umeå och fil lic Arnt Öberg, Uppsala, svärdotter samt barnbarn.



Den bortgångne var född i Bjurvik, Bjurholm. I unga år kom han i lära hos skomakermästare Molin i Nyåker. 1912 flyttade Öberg till Norrfors och öppnade eget skomakeri och där bildade han familj 1915. 1923 utsågs Öberg till kyrkvaktmästare för den då nybyggda kyrkan i Norrfors, Öberg var varmt religiös. Bl a var han aktiv inom missionsföreningen. Han var oförtröttlig isitt arbete och fick när han 1955 lämnade sin tjänst omfattande bevis på den uppskattning hans arbete rönt. Inom det kommunala har Öberg bl a varit ledamot av taxeringsnämnden.

JORDFÄSTNING

I Norrfors kyrka jordfästes på söndagen förre hemmansägaren Gerhard Olsson, Gamla Nordsjö. Officiant var komminister Sixten Fenger. Före och efter akten sjöng hemmansägare Allan Näslund, Mjösjöby, solo. För sorgemusiken svarade kantor fröken Elisabeth Andersson.

Vid baren talade sonen Ingenjör Helge Olsson, Västerås, för de närmast sörjande och för släkten herr Gösta Wiklund, Björna. En stor skara släktingar och vänner hade mött upp och vid familjegraven talade bl a svärsonen lantbrukare Signar Sondell, Atteby, Hjo, för grannarna hemmansägare Börje Sahlström, Gamla Nordsjö, och för vännerna kyrkvärden Adrian Isaksson, Norrfors, och f. köpmannen Levi Engman, Norrfors. Efter högmässan var en minnesstund anordnad i församlingshuset under medverkan av komminister Fenger. Där talade även hemmansägare Oskar Holmberg, Gamla Nordsjö.

60 år fyller den 10 oktober kamrer Gunnar Lindstrand, Nordmaling.



Han är född i Hälsingborg, men kom att växa upp i Bjärnum i norra Skåne. Efter handelsutbildning i hemorten anställdes Lindstrand i den kooperativa rörelsen, där han i olika befattningar varit verksam i föreningarna i Mörsil, Vaxjö, Säffle och Dorotea. Under krigsåren var han i tjänst som förbandschef i fält och som stabsofficer i Umeå.

Under åren 1946—1950 arbetade han i Statens priskontrollnämnd i Stockholm med kontroll av svenska textil- och konfektionsindustrins kalkyler och sysslade åren 1950—1954 med textilimport i Stockholm. 1954 kom Lindstrand till Bröderna H. Wallander i Nordmaling som kamrer och där är han fortfarande verksam.

Gunnar Lindstrands kunnande har även tagits i anspråk inom det kommunala. Han har varit revisor i Nordmalings kommun åren 1956—1962, är ledamot i kommunalfullmäktige sen 1959 och sedan 1963 ledamot i Umeå södra fogderis särskilda taxeringsnämnd.

50 år fyller den 11 oktober skiftsförman Valter Hammarström, Rundviksverken.



Han är född i Olofsfors, 14 år gammal började han i kättingsmedjan. Innan han började vid masonitefabriken järnverkstad arbetade han 3 år i brädgården, Skiftsförman vid masonitefabriken blev Hammarström 1953.

Valter Hammarström har även på fritid varit en aktiv man. Han har varit med i arbetarkommunens styrelse. I Rundviks ABF har han beklätt både ordförande och studieförman. Rundviks manskör tillhör han sen 1938. Han är nu körens kassör. Sin högtidsdag firar Hammarström på annan ort.

DM-isohockeyn:

Vilhelmina besegrade Åsele HIF och Rundvik går vidare

Hörnefors IFK, IFK Rundvik och Vilhelmina IK överlevde första omgången i DM-turneringen i ishockey som i helgen spelades i Ishallen, Teg. Matchandet inleddes på lördagen med Hörnefors IF och Vindelns IK. Hörnefors vann något överraskande med 5-2 efter periodsiffrorna 0-1 0-0, 2-1, 3-0. Vid full tid var ställningen 2-2. I förlängningen lossnade det dock ordentligt för Hörnefors och utdelningen denna period blev hela tre mål.

Söndagsmatcherna började med IFK Rundvik-Lycksele på förmiddagen. Rundvik vann den spelmässigt lämnade matchen med 7-4 (3-2, 2-0, 2-2). Sista paret ut var Vilhelmina IK och Åsele, där Vilhelmina efter en stark sista period kunde lämna rinken som segrare med 3-2 (0-2, 1-0, 2-0). Som helhet var det ganska skral ishockey som bjöds i samtliga matcher, vilket naturligtvis har sin förklaring i att samtliga av lagen saknar istränning.

Hörnefors-Vindeln 5-2

Målen: 0-1 Lars-Göran Bertilsson, 0-2 Lars-Göran Bertilsson, 1-2 K A Haggström, 2-2 D Nordgren, förlängning, 3-2 P I Haggström, 4-2 P Hjøgedahl, 5-2 T Bränniund. Vindeln inledde bra och var det bättre laget under de två första perioderna, men sedan var det slut med orken hos vindelnpojkar, och Hörnefors dominerade stort i slutet av matchen och i förlängningen.

Bäst i Hörnefors: Backarna Tore Bränniund och Putte Hjøgedahl. Bästa kedja var den med Bertil Gradin.

David Nordgren och Per-Ivan Haggström.

Vindeln hade sina bästa i målvakten Roland Jonson, backen Basse Nyström och av kedjespelarna visade Hans Persson de bästa taliterna. Domare Gunnar Emanuelsson, Teg.

Rundvik-LSK 7-4

Matchen genomfördes i mycket lågt tempo och fast Rundvik hade ledningen målmässigt hela tiden var Lycksele minst lika bra som segrarna. Lycksele spelade hyggligt passningsspel, men saknade skärpa i avslutningarna.

Bäst i Rundvik: Backarna Erik Eklund och Lars-Erik Gustafsson. Bästa kedja den med Arne Molander, Lasse Backlund och Hans-Gunnar Sjölund. Bäst i Lycksele: Lars Norman, Leif Broberg och Rolf Ritzén. Domare Stig Lindsjö och Stig Holmgren, Teg.

Målen: 1-0 Erik Eklund, 1-1 R Ritzén, 2-1 L Backlund, 2-2 R Lundberg, 3-2 J Rönnerberg, 4-2 H-G Sjölund, 5-2 L Karestahl, 6-2 E Eklund, 6-3 A Stenberg, 6-4 R Ritzén 7-4, självmål.

Vilhelmina-Åsele 3-2

Målen: 0-1 O Ahlén, 0-2 L Strandberg 1-2 L Mörtzell 2-2 T Abrandt 3-2 L Ahlenius.

Den avslutande matchen var den spelmässigt bästa och Vilhelminas aldrig sinande kämpavilja gav till sist seger som belöning. Om man nu kan kalla det för en belöning att ytterligare en gång bli tvungen åka från Vilhelmina till Ishallen i Umeå för DM-match. Det är inte mindre än drygt 25 mil till Vilhelmina och klubbarna tvingas i de första omgångarna att själva betala resekostnaderna i DM-turneringen.

Bäst i Vilhelmina: Målvakten Nisse Helligren, backarna S Forsberg, och M Bergsten. Kedjorna var påfallande jämna med plus för A-trion Lars och Christer Ahlenius och Arne Vestin. Åsele hade sina bästa i målvakten P Sundberg, backen G Nyman och kedjespelarna Örjan Ahlin och Jan Sehlén.

Domare R Wård Rundvik och B Lindqvist, Umeå.

Six

Nordmalings utbrytare har blott 4.000 hektar



Hemmansägare Alfons Berglund

— Det är 37 skogsägare inom Nordmaling, som begagnat sig av sin lagliga rätt att få utträda, när en stadgeändring genomfördes, som innebär ändrade insatser. Dessa har hos föreningen varit antecknade som ägare av 4.000 hektar. De representerar 4 procent av vårt medlemsantal i Nordmaling och äger 6,5 procent av den skogsmarksareal, som inom kommunen äges av privata skogsägare. Uppgifter från ordföranden i den nya försäljningsföreningen, brändchefen Karl Björklund, om en ansluten areal av 20.000 rektar, måste sålunda te sig egendomlig. Aktionen som föregåtts av en mycket omfattande och energisk propaganda, blir därmed reducerad till sina rätta proportioner säger föreningens ordförande Alfons Berglund.

— Vad så angår insatshöjningen har vi ju förklarat denna för skogsägarna på våra distriktsmöten. Där accepterades den av skogsägarna medlemmarna på 16 av våra 17 möten. Uttaget var Nordmaling, där 51 röstade mot och 50 för ändringen. Dessa siffror säger väl åtskilligt om enigheten inom föreningen.

— Motiveringen för utträdet har angivits vara stadgeändringen. Nu framför brändchefen Karl Björklund, i en intervju i Västerbottens Allehanda, att det skulle råda något sorts politiskt förtryck inom vår förening. Han uppger att 99 procent av alla uppdrag skulle vara reserverade för ett "viest" politiskt parti. Om man nu absolut måste och vill anlägga politisk måttstock i denna fråga, så bör det i sanningens intresse noteras, att av föreningens styrelseledamöter i Västerbotten tillhör två folkpartiet, en centerpartiet och en är icke ansluten till något politiskt parti, innehar inget politiskt uppdrag och har aldrig deklarerat sin politiska henvist. Av Nordmalings ombud vid årets föreningsstämma är mer än hälften av alla hemmahörande i andra partier än centern eller så opolitiska att ingen vet var de hör hemma. För övrigt fanns vid distriktsmötet, som väljer dem, endast ett förslag, varför något majoritetsförtryck i det avseendet ej kan ha förelegat.

— Vad så angår hänvisningen till att det finns en liknande förening i Nätra, är den intressant ur föreningsynpunkt. Nätraarealens virkesförsäljningsförening bildades innan hr Björklund ägde någon skog, den är kanske den äldsta bland skogsägaresammanslutningar i landet. Den tillhörde skogsägareföreningarnas riksförbund, men när skogsägareörörelsen krävde, att man inom föreningarna och riksförbundet skulle samlas till ett enda kapital, då begärde Nätraföreningen utträde. Sedan dess har den stått utanför föreningsrörelsen. Beträktas sådant som föredömligt. Var skulle skogsägarna eller den samlade föreningsrörelsen ha stått i dag, om man allmänt handlat efter de principerna?

— Slutligen är det väl tämligen naturligt, att skogsägareföreningen i första hand levererar skogsägarnas virke till den egna industrin. Kan någon anmärka på detta?

— Distriktsrådet i Nordmaling har

begärt extra distriktsmöte. Styrelsen beslöt om detta vid sammanträde på torsdagen. Där skall alla intresserade få tillfälle att få detta och alla problem belysta. Företrädarna för den nya föreningen är också mycket välkomna till denna sammankomst.

50 år fyller den 13 oktober tele-reparatör Gustaf Bertil Lövgren, Vännäs köping.



Lövgren är född i Nyåkerstjälan Degerfors socken i ett bondehem. Det blev skogsflottningsarbete för honom liksom så många andra. 1937 lämnade han det arbetet och började som linjearbetare åt televerket där han har avancerat till tele-reparatör. Han flyttade 1942 till Tallberg, Vännäs socken. 1960 skaffade han sig egen fastighet i Vännäs och bosatte sig där. Lövgren är en mycket duktig karl, en man som kan sitt yrke, är synnerligen tjänstvillig, då det gäller att ställa folks teleapparater i funktion. Bland över- och underordnade har han gjort sig uppskattad.

Fru Henny Jonasson, Hörnsjö. På Umeå lasarett avled under lördagen fru Henny Jonasson, född Engström, maka till hemmansägare Martin Jonasson, Hörnsjö. Den bortgångna var 36 år och sörjes närmast av make, fyra minderåriga barn, samt föräldrar, syskon och svåger.



Hon var född i Gräsmyr, där hon till sitt giftermål 1953 var hemma och hjälpte till i föräldrarnas jordbruk. I Hörnsjö som lantbrukarhustru och tidvis värdinna för hushållnings-sällskapets jordbrukarträffar och försöksdagar, var hon känd som sällsynt duktig, glad och hurtig. Från sin ungdom har hon haft en kristen livsstil och varit verksam i E.F.S. lokala missionsföreningar i Gräsmyr och Hörnsjö.

Min älskade maka,
vår kära mor 13/1064

Henny Sofia Jonasson
* 29/8 1928 † 10/10 1964

har fått hambud och lämnat oss i namnlös sorg.

Hörnsjö den 12 oktober 1964.
MARTIN
Lilly, Lena
Jonas, Andreas

Föräldrar, släkt och många vänner.
Tom blev platsen i hemmets vrå,
Tung blir vägen att ensam gå.
Tack kära Henny, för år som gått,
Tack snälla mamma, för allt vi fått.

Vila i frid!

Jordfästningen äger rum i Hörnsjö Luth. böhus lördagen den 17 okt. 1964. De, som med sin närvaro önskar hedra den avlidna minne, inbjudes till minnesstund kl 13.00.
I stället för blommor, tänk på Missionen.

Nya stadsplaner ^{14/10 2010} för Nordmaling

Nordmalings byggnadsnämnd beslöt vid sammanträde på måndagen föreslå fullmäktige fastställa förslaget till utvidgning av stadsplanen för kvarteren Lommen, Mården, Svanen m fl i anslutningen till södra infarten till Nordmalings samhälle. Mot förslaget, som upprättats av VAB, har vägförvaltningen inkommit med vissa erinringar. Bl a önskar vägförvaltningen att det på södra sidan om infarten, till industriområde utlagda området skall utläggas som grönområde.

Inom kommunen anser man att det värdefulla markområdet bör få utnyttjas bättre. För uppvaktande av förvaltningen i ärendet utsågs nämndens ordförande Carl Björklund och kommunalingenjör Sture Hansson.

Angående nordöstra delen av Nordmalings samhälle beslöt nämnden i Nordmaling fullmäktige upphäva del av gällande stadsplan för att planförfattarna vid en beslutad utvidgning av planen skall få fria händer.

Vidare beslöt nämnden om utvidgning av stadsplanen för södra delen av Storgatan samt området mellan församlingshemmet och samhället. Vid upprättande av plan för denna del skall hänsyn tas till eventuell kommande plan för del av Levar by.

NYBYGGEN

Gårdsägare Artur Olsson, Nordmaling fick byggnadslov för byggande av flerfamiljshus i kvarteret Jägaren. Det blir ett hus om fem bostadslägenheter samt en affärslokal.

Byggmästare Klas Gustafsson, Nordmaling, ämnar uppföra ett flerfamiljshus på tomten Myran 11. Han erhöi nu rätt att planera för ett 36 meter långt hus vilket kommer att medge en byggnad med omkring 16 lägenheter.

Byggnadsnämnden har inget att erinra mot att Torsten Berglund, Flärke, uppför sommarstuga i Långrohamn och Sten David Nyberg, Umeå, sommarstuga i Stavsundsviken, Ava. Vidare hade nämnden inget att erinra mot att Joel Holmberg, Lögdeå, bygger om bostadsfastigheten på Lögdeå 5:3 och Osvald Hägglund, Nordmaling fick byggnadslov för uthus i kvarteret Tallen nr 4.

Tomtpriset i kvarteret Ejdern - 1 det nytillkomna området vid E4 - föreslås till 4.400 kr. Kvarteret upp tar 14 tomter för egnahemsbyggnad.

Debatt om fruktmusteri ^{12/1064} på stämman i Nordmaling

Faktor Adrian Nilsson, Öre, talade varmt för ett fruktmusteri i Nordmaling när Nordmalings trädgårdssällskap på lördagen höll höststämman i Rundvik. Det bör inte bara riktas in sig på mustning av frukt och bär utan även kunna sylta och vidareförädla bär, både odlade och skogsbär, ansåg han.

Men de 30-talet närvarande odlarna gav honom ringa stöd. Hemmansägare Ivar Wiglöf, Ledusjö, ansåg det orealistiskt att man i Nordmaling, längst i söder av länet, skulle placera ett företag som skulle gagna hela länets odlare.

Intresse för ett musterier finns tydligen.

Västerbottens trädgårdsförbund ställde som bekant för ett antal år sedan ett anslag till förfogande för byggandet av ett musterier. Det planerades då vid Vindelns lantmannaskola. Något musterier kom dock inte till stånd. Nu har trädgårdsförbundet tillsatt en ny kommitté för att på nytt utreda denna fråga.

KOMPLICERAT

— Det är en komplicerad fråga det här, anförde trädgårdsinstruktör Sigvard Fugelstad. Bland annat måste man ha olika maskiner för frukt och

bär. Fruktskörden varierar som bekant och dessutom vet vi inte i vilken utsträckning odlarna är villiga att förvandla frukt och bär till must. För att få en viss klarhet har vi i Umeå-området gått direkt till odlarna med en förfrågan.

Under 20.000 kg i råvara anses det inte lönt att starta ett musterier och i vart fall, anförde trädgårdsinstruktören, kan det inte bli fråga om någon större industriell verksamhet på våra breddgrader.

STORORDLINGAR I NORRBOTTEN

I Norrbotten där det finns många trädgårdsodlare som är framåt har man i Haparanda startat ett fryseri för bär. Bland annat kommer redan inom kort infusna svarta vinbär i marknaden från detta företag. För att säkra tillgången av bla svarta vinbär har kontraktsodlingar startats. Buskarna planteras så att bären kan plockas maskinellt. En strut sätts över busken varefter bären skakas loss. Även sorteringen sker på maskinell väg.

Men konkurrensen på bärmarknaden är hård. Medan de svenska odlarna begär ett pris av 2,35-2,50 per kg saluförda finska svarta vinbär för 1,50 kg fritt Haparanda och polska för 1,70.

I vart fall lovade herr Fugelstad att trädgårdsodlarna i Västerbotten inom kort skall få besked om de skall få ett eget musterier eller inte. Kommittéer sägs bla ha "sneglat" på ett nedlagt mejeri i Bygdeå som lämplig lokal.

NYCKELPIGOR AR SÄLJBARA

Herr Nilsson och andra nordmalingsbor som hoppats på en bärindustri fick således ringa tröst. Mera på skämt - får det väl tas - ansåg herr Fugelstad att det vore bättre om man gick in för odling av nyckelpigor. I Amerika finns dessa bladlössdödare att köpa levande litervis.

Nordmalingsbygden har ju inte heller några bärödlare att tala om - alla bär förbrukas inom orten. Men varför inte? Säkert skulle tex svarta vinbär gå lika bra att odla här som i Norrbotten. Eller varför inte lingon?

ODLADE LINGON FRAMTIDSPERSPEKTIV

Eller varför inte lingon? De stora konserveringsindustrierna har faktiskt planer på att försöka odla lingon, odlingar som kan skötas och skördas maskinellt, det har nämligen visat sig allt svårare att för rimliga priser få fram tillräckliga kvantiteter av de läckra bären - skogens guld.

Nu diskuterades inte bara musterier och bär. Instruktör Fugelstad talade om lökväxter i trädgården, om vinterförvaring av rosor, nya giftstadgan och olika bekämpningsmedel.

Dessförinnan hade han framfört trädgårdsförbundets tack till Nordmalings trädgårdssällskap för värdskapet vid årets förbundsstämma och överlämnat blommor till sällskapets ordförande hemmansägare Albert Abramsson, Gräsmyr.

Rundviks blandade kör under ledning av bagarmästare Harry Oldberg underhöll med körsång. Som avslutning visades en mycket vacker film, om Holland - blomsterlandet.

Samma skatt för 6:e året i Nordmaling

^{14/10 64}
Nordmaling (VK) Kommunalnämnden i Nordmaling beslöt vid sammanträde på tisdag föreslå kommunalfullmäktige besluta om oförändrad utdebitering under 1965 med 11:50. Det innebär att kommunen för sjätte året i följd håller exakt samma utdebitering.



Representanter för Tulifaverken och Nordmalings kommun granskar det nya industriområdet. Fr. v. ingenjör Thomas Lindsten (blivande chef för Nordmalings-fabriken), direktör Karl Olof Carvall, kommunalnämndsledamoten Evert Molin, Tallberg, disponent C. J. Ekströmer, kommunalnämndens ordförande riksdagsman Gunnar Rönnberg och kommunalkamrer Harald Brännlund.

Nordmaling... 15/10 64

Forts fr. sid 1

GLADA KOMMUNALGUBBAR

Det var heller inte svårt att märka de ansvariga kommunalvärdens glada miner på onsdagen efter väl förvärtat värv. Den senaste tidens utveckling i industrilokaliseringssyftet har gett flera goda resultat. Kommunen företräddes av kommunalnämndens beredningsutskott hrr Gunnar Rönnberg, Herbert Bylund (även ordförande i företagarenämnden), och Evert Molin samt kommunalkamrer Harald Brännlund. Hrr Rönnberg och Brännlund var i förra veckan nere i Mullsjö.

— Det är bara att gratulera Nordmalings kommun, säger företagareföreningens chef, direktör Hanns B. Pärson, vid ett samtal med VK. Jag vill påstå att det här är ett av våra bättre projekt som vi lyckats ro hem här i Västerbotten och det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att kommunalvärderna i Nordmaling lyckats med sin uppgift.

Företaget i Mullsjö har för närvarande en årsomsättning på åtta miljoner och sysselsätter ett 60-tal anställda. Med Nordmalings-fabriken tillkomst ökar företagets resurser i mycket stor utsträckning och jag är övertygad om en snabb expansion av anläggningen i Nordmaling, slutar herr Pärson.

Genom en utbyggnad så här på metallsidan får också kommunen en bättre differentiering på sin industri. Tilläggs bör, att Tulifaverken med sin anläggning i Nordmaling blir Norrlands första på oljebrännarområdet och för övrigt den enda norr om Enköping. Utöver oljebrännare kommer företaget jämväl att tillverka pumpstationer.

H. B.

Nordmalings kommun är i det läget att en utveckling på det industriella planet är nödvändig för att bibehålla folkmängden och det växande släktet. I det fallet ligger kommunen onekligen lägligt till, som kustkommun och med anknäring till E4 vid kusten och norra stambanan i kommunens inre del.

Nordmaling fick industri i hård kamp med Holmsund

15/10 64

Sysselsättning för 25 man

Nordmaling (VK) Nordmaling får en ny industri. På onsdagen träffades avtal mellan Nordmalings kommun och Tulifaverken i Mullsjö i Västergötland om uppförande av en större industribyggnad i anslutning till södra infarten från E 4 till Nordmalings samhälle. Den nya industrin, som tillverkar s k oljebrännare, kommer att inledningsvis sysselsätta 25 anställda. Men industrin är på stark tillväxt och kan inom kort bli av stor betydelse för Nordmalings kommun.

För ca tre veckor sedan fick Nordmalings kommun den första kontakten med Mullsjö-företaget och sedan har händelserna växlat mycket snabbt. Man behöver väl heller inte dölja att kommunen fick gå en rätt hård match med Holmsund, som även hade vissa förhoppningar knutna till västgötarna. Hela tiden har även Västerbottens företagareförening varit med i bilden och gjort allt för att i första hand knyta den nya anläggningen till Västerbotten.

Det var slutligen Nordmalings omedelbara kontakt med landsvägs-pulsådern E4 som fällde utslaget. Kommunen har fina industritomter efter E 4 strax norr om samhället och det var ett markområde som mycket tilltalade de båda ägarna till Tulifaver-

Forts sidan 11, spalt 2

S-KURIREN nr 240 torsdagen 15 oktober 1964

Nordmaling överträffar rekordstaten från ifjol

Nordmalings kommunalnämnd behandlade på tisdagen statsförslaget för 1965. Huvudstaten balanserar på 9.638.744 kr, vilket är en miljon mer än rekordstaten från ifjol.

Då Rundviks municipalsamhälle upplöses från 1 januari har samhällets inkomster och utgifter medräknats i statsförslaget. 1964 hade man 297.402 skattekronor, men nu räknar man med 330.243 skattekronor, en ökning med 32.941. Till detta får läggas skattekronor på sammanlagt 72.000 som staten för närvarande tillskjuter. Nordmalings kommun har beviljats skattelindringsbidrag med 1.030.642 kr. Därtill kommer för Rundviks municipalsamhälle 37.809 kr. Det är främst dessa tillskott som möjliggör oförändrad utebitering med 11:50.

Budgeten lämnar även möjlighet till försöksanslag på 700.000 kr för byggande av industrilokaler i kommunal regi och därtill en avsättning på 200.000 kr till investeringsfonden. Kommunens kostnader och kapitalutgifter beräknas till 10.676.639 kr.

Tisdagsammanträdet i kommunalnämnden blev nära sex timmar långt. Man hade att ta ställning till preliminära avtal för två nya företag, Tullfäverken i Mullsjö och Umeå Billkompani. Förslagen godkändes.

Stiftelsen Nordmalingshus skulle uppmanas undersöka möjligheterna för uppförandet av ytterligare en hyresfastighet i Nordmalings samhälle.

Nämnden tillstyrker avtal med vaktmästaren för pensionärshemmen och läkarmottagningen i Nordmaling. För uppförandet av pensionärshem i Nordmaling tillstyrker nämnden att medel utöver lånet för byggnadsförtaget, kr 100.000, ställs till förfogande.

Frågan om om- och tillbyggnaden av ålderdomshemmet anser nämnden vara av sådan betydelse, att ärendet bör dröjas gemensamt med kommunalnämnden, socialnämnden och fullmäktiges presidium.

Nämnden tillstyrker tilläggsanslag på 9.300 kr för inköp av brandbil samt att 15.000 kr ur brandkårens byggnadsfond disponeras för projektering av en mindre brandstation i Rundvik och projekteringen av ny större brandstation i Nordmaling.

VÄRMEANLÄGGNING FÖR BLIVANDE SIMHALL

En tredje panna skall monteras i nya värmecentralen för skolcentrum i Nordmaling för en ny smaskola och simhall.

Nämnden tillstyrker ny brandordning för Nordmalings kommun samt medel för elevavgifter till elever från Nordmaling som går vid Gideå kommuns yrkesskola.

För upprustning av industrilokalerna vid flygfältet i Olofsfors vill kommunalnämnden anvisa 15.000 kr och 25.000 kr för uppförande av nya förrådslokaler. För nya industrilokaler i anslutning till E4 vid Nordmalings samhälle bör sökas AMS-bidrag. Man tillstyrkte även förslag till stadsplan för den del som ansluter sig till det nya industriområdet och som i första hand berör kvarteren Lommen, Svanen, Mården m.fl. En uppvaktning hos vägförvaltningen bör göras för vissa problem rörande kvarteret Svanen.

Ordföranden i valnämnden föreslås få 200 kr för sina arbetsuppgifter. Beträffande tvättinrättningen i Rundvik, som styrs av en samhällskommitté, hemställer nämnden att kommittén fortsätter sin verksamhet under 1965, trots samhällets upplösning.

Tomt 4 i kvarteret Rådjuret i Nordmalings samhälle försäljes till fru Ann-Mari Nordström, Örsböck,

nämnden med en del smärre va-arbeten för 25.000 kr.

Ålderdomshemmet kommer att få ordnad gatubelysning med sju nya ljuspunkter från Storgatan fram till hemmet. Även byarna Mo och Lögdé planerar ordnad gatubelysning för 66.000 kr. Nämnden tillstyrker ett femtioprocentigt kommunalt bidrag.

Grönt ljus rapporteras för byggandet av nya eskilda vägen Rödviiken-Nordmaling. Anbudshandlingarna har gått till vägförvaltningen för fastställelse. Byggnadskontoret får ansvaret för kontrollen.

ANSLAG TILL FRITIDSVERKSAMHET

IFK Rundvik, som är den mest aktiva idrottsföreningen, får för sin verksamhet 5.000 kr. Häknäs ishockeyförening får 500 kr, Norrfors IK 500 kr för ishockeyverksamheten och Hörnsjö IF får liknande belopp. För Nordmalings isbana finns ett fast anslag på 1.000 kr. Högåkers OK får 500 kr, Norrfors IK önskar ytterligare bidrag för förbättring av sin idrottsplats. Nämnden bordlade.

Nordmalings SSU får 243 kr för ungdomsledarutbildning. SKS lokalavdelning 100 kr för studieverksamhet, J E Nylander, Rundvik 165 kr för beivrande av kurs i ishockey.

STOR TAKLAGSFEST

Centrala byggnadskommittén bör få 1.500 kr för gemensamt taklagstest för de senaste skolbyggnaderna och vattentornet.

LEDNINGS- OCH GATU-ARBETEN FÖR 800.000 KR

I Nordmalings samhälle bör snarast igångsättas omfattande va-arbeten och nya gatanläggningar för beräknade 400.000 kr. Kommunalnämnden tillstyrker va-anläggningen över den sk Lögdéåtern för en beräknad kostnad av 376.000 kr. Även i Norrfors räknar kommunal-

DÖDSFALL 19/10 64

Johan Erik Sundström, Lögdéå.

På Nordmalings sjukstuga avled på lördagen f d industriarbetaren och hemmansägaren Johan Erik Sundström, Lögdéå. Han var 82 år och sörjes närmast av makan Jenny f. Jonsson, fyra barn, svärdotter svårsoner och syskon.

Han var född i Mo. I unga år emigrerade han till Amerika och där arbetade han några år vid olika industriföretag. Vid återkomsten till hemlandet och hembygden fick han anställning som kolare vid industrin i Rundvik. Där var han också verksam fram till sin pensionsålder. Vid sidan av arbetet i Rundvik skaffade han sig ett mindre hemman i Lögdéå. Han var en uppskattad arbetskamrat, en god medmänniska och en värde-

Rundviks-arbetare allvarligt skadad

Nordmaling (VK) Fabriksarbetaren Bertil Ekman från Rundviksverken ådrog sig svåra inre skador när han under arbete i masonitefabriken i Rundvik på lördagen träffades av ett spett som fastnat i en roterande huggskiva. Ekman fördes till Umeå lasarett där läkarna under kvällen fick företa flera blodtransfusioner. Hans tillstånd betecknades på söndagskvällen som kritiskt.

Olyckan inträffade vid huggen vars vingar har till uppgift att kasta iväg flisen till en cyklon. En del flis hade fastnat i huggskivans ytterkanter och Ekman skulle med hjälp av spettet försöka få loss flisproppen. Av allt att döma har han inte låtit skivan stanna innan han satte dit spettet. Detta fastnade i huggskivans vingar och träffade Ekman med våldsamt kraft i magen och i bröstkorgen.

På Umeå lasarett uppger jourhavande läkare att Ekman fått svåra inre skador, bl a i levern.



Den svårt skadade Bertil Ekman

50 år fyller den 19 oktober fabriksarbetaren Helmuth Fischer, Nordmaling.

Därmed kan han se tillbaka på ett annat dramatiskt, men mindre vanligt jubileum, ett 20-årsminne med livet som insats. I november 1944 deserterade han nämligen ur tyska armén i Norge. Han rymde från sitt kompani och efter en dramatisk fyrdygnsflykt kom han med sin blivande norskfödda fru, en tvåårig dotter och tre norska medflyktingar över svenska gränsen vid Torne-träsk. Några dagar senare, när det stod klart för hans landsmän att han lyckats fly över till Sverige, dömdes han till döden. Men då var han som sagt i tryggt förvar på den svenska sidan.

Om sina krigshändelser har Fischer tidigare inte velat berätta så mycket. Att fly ur egen armé, att lämna sin plats i ett kompani när det egna landet är i krig, är en lika farlig som svår bedrift. Många av hans kamrater, som gjorde samma desperata försök mot en regim som man inte gillade, misslyckades och möttes av en gevärssalva från sina egna.

Redan efter en kortare karantäntid kom Fischer till Nordmaling, som bilmontör. Aret därpå blev han verkställare vid Motorkompaniet och 1948 var han klar att starta eget företag med egen bilverkstad. 1949 började han experimentera med tillverkning av pumpar och när han fick ny och större fabrikslokal 1953 utvecklade han sina planer. Att reparera gamla bilar tilltalade honom inte längre. Rörelsen gick helt över på fabriksmässig pumptillverkning. Till grund för dessa tillverkningar låg egna uppfinningar och konstruktioner. Han hade skapat Fischer-Verken.

Rundviksarbetaren är något bättre

Den vid olyckan Rundviksverken skadade fabriksarbetaren Bertil Ekman befann sig på måndagskvällen efter omständigheterna väl. Han har genomgått en stor operation och läkarna ser nu betydligt mer optimistiskt på hans tillstånd. Krisen väntas dock vara ytterligare några dagar.

Med två tomma händer kom han som flyktling till Sverige 1944, tio år senare var han ägare till egen fabrik, med egna tillverkningar. Men så har han heller aldrig sparat sina egna krafter. Även den för vanliga människor så högaktuella fritiden ofrivar han på sitt företag.

Svensk medborgare blev fabriksarbetaren Fischer 1953. Därmed kunde han på allvar återknyta kontakten med de sina därhemma i Tyskland. Han kunde resa hem till mor och far och till sin bror, som 1949 återvände från Sovjet efter fyra omänskliga år som krigsfånge. Hans egen dödsdom från 1944 saknade längre aktualitet. Han var en fri man, liksom han var en fri företagare i ett fritt land.

Fabrikör Fischer föddes den 19 oktober 1914 i Mehle, Hannover. Efter avslutad skolgång i grundskola skaffade han sig den tekniska utbildningen vid skolor i Karlsruhe. Sedan kom det obarmhärtiga kriget, som i första hand grusade hans anställningsförhållanden i hemlandet och som i andra hand förde honom till hård och bitter kamp hos främmande människor i ett främmande land. Sin 50-årsdag firar han hos anhöriga i Norge, där han firade sin trettioårsdag dagarna före flykten till Sverige.

H. B.

Fritz Johansson, Hummelholm. På Umeå lasarett avled på söndagen hemmansägare Fritz Johansson, Hummelholm, Öreälv. Han var 64 år och sörjes närmast av maka Gulli, född Olofsson, samt syskon.



Den bortgångne var född i Hummelholm och övertog där en del av fadernehemmanet. Han ägnade sig helt åt jord- och skogsbruket och var en duktig skogsvårdare. Mangårds- och ekonomibyggnaderna har under åren varit föremål för omfattande renovering. På senare tid har jordbruket drivits kreaturslöst, Johansson har varit sjuklig under de senaste åren efter en olyckshändelse. För cirka två månader sedan tillstötte en svår sjukdom. Fritz Johansson var en lugn och försynt man och allmänt uppskattad i bygden.

I Norrfors kyrka jordfästes på söndagen förre kyrkvaktaren Anton Öberg, Norrfors. Officiant var komminister Sixten Fenger. Kantor Elisabeth Andersson svarade för musiken.

Många hade mött upp i den med blommor och ljus vackert smyckade kyrkan. Vid baren talade den bortgångnes son fil lic Arnt Öberg, Uppsala samt svågern kyrkoherde Harald Sjöström, Arnäs och författaren Oskar Rönnbäck, Österskär. För Norrfors kyrkliga missionsförening och kyrkobetjäningen talade komminister Sixten Fenger. Efter högmässan hölls en minnesstund. Penningsgävor fick Svenska kyrkans mission och Norrfors blomsterfölg.

I Hörnsjö lutherska missionshus jordfästes på lördagen fru Henny Johansson, född Engström, maka till hemmansägare Martin Johansson, Hörnsjö. Den stämmingsfulla akten inleddes med att fru Ann-Marie Nordström, Örsbäck spelade "Vid en ung hustrus bår" av Edvard Grieg, varpå följde sången "Skynda, o pilgrim", sjungen av en sammansatt sångkör från Gräsmyr och Hörnsjö, med predikant Paul Sandman som dirigent. Officiant var komminister Sigvard Spinell, som i sitt griftetal utgick från orden i Jobs bok: "Herren gav och Herren tog". I anslutning till jordfästningsakten förekom sång av predikant Paul Sandman samt ett flertal sånger av kören. I minnesstunden erinrades om den bortgångnas verksamhet och föredömliga livsgärning. Hon var sångare, söndagsskole- och ungdomsledare. Först talade hemmansägare Hans Johagen, Gräsmyr. Därefter tecknade dennes fru Margareta en vacker minnesbild av sin barn- och ungdomskamrat. För sångarna talade predikant Paul Sandman och för Lutherska missionsföreningen, predikant Joel Tobliasson. Förutom med en vacker blomstergård hedrades den bortgångnas minne med en penninggåva till E.F.S.- och Svenska kyrkans söndagsskolmission. En stor skara hade mött upp till jordfästningsakten och till gravsättningen på Hörnsjö kyrkogård.

50 år fyller den 22 oktober televerksarbetaren Hans Ahlgren, Levar, Nordmaling.



Han är född i Ledusjö och övertog där på sin tid föräldrarnas jordbruk. Detta sålde han 1944 och flyttade till Levar där han köpt ett nytt jordbruk. I Levar uppförde han ny ledugård och mangårdsbyggnad. För ett tiotal år sedan slutade han med jordbruket och har sysslat med diverse arbeten. Han är för närvarande anställd vid televerket.



64-åriga Oskar Pettersson, Öre, bjuder som "dessert", smus preparerad med spansk hummelolja åt fruarna Elvina Olofsson (84) och Anna Runnman (87) och Johan Albert Björklund (82).

Gamlas dag i Nordmaling

De gamlas dag firades i Nordmaling på söndagen. Den inleddes sedvanligt med högmässa i Nordmalings kyrka, där predikan hölls av prosten Johan Hedquist medan komminister Sigvard Spinell svarade för skriftermälet, som samlade 250 nattvardsgäster.

Nära 300 deltagare fortsatte samman, blev föremål för särskild uppvaktning och uppmärksamhet. Pastor Eskil Granström avslutade med bön.

Nära 300 deltagare fortsatte samman, blev föremål för särskild uppvaktning och uppmärksamhet. Pastor Eskil Granström avslutade med bön.

50 år fyller den 21 oktober fru Tyra Hörnlund, född Forsberg, Lögdeå, maka till chaufför Helge Hörnlund.

Hon är född i Aspeå. I unga år bodde fru Hörnlund i sömmerskeytiket och arbetade som sömmerska tills hon 1940 gifte sig och fick eget hem att sköta i Lögdeå. Fru Hörnlund har helt ägnat sig åt hemmets skötsel och omvårdnad av maken och de tre barnen. Hon är sedan ett tiotal år tillbaka medlem i Nordmalings hantistförening.

60 år fyller den 21 oktober hemmansägaren Ernst Dahlgren, Brattfors, Öreälv.

Han är född i Brattfors och övertog 1933 fadernehemmanet. Medfödda anlag och en stark dragningskraft till modernäringen gjorde honom till en säker och drivande lantbrukare. Hans fastighet har under åren varit föremål för omdaning bl a har ekonomi- och mangårdsbyggnader helt renoverats.

Ernst Dahlgren har dock gjort sig mest känd för sina insatser i kommunala värv och inom jordbrukets ekonomiska föreringsliv. I tre perioder har han varit ledamot i kommunalfullmäktige i Nordmaling och gick där friskt och orädd in för att tillvarata landsbygdens intressen.

Under många år har Dahlgren varit ledamot i styrelsen för Örn-sköldsviks skogsägareförening och är en stor förespråkare för skoglig samverkan.

50 år fyller den 21 oktober fru Tyra Hörnlund, född Forsberg, Lögdeå, maka till chaufför Helge Hörnlund.



Hon är född i Aspeå. I unga år bodde fru Hörnlund i sömmerskeytiket och arbetade som sömmerska tills hon 1940 gifte sig och fick eget hem att sköta i Lögdeå. Fru Hörnlund har helt ägnat sig åt hemmets skötsel och omvårdnad av maken och de tre barnen. Hon är sedan ett tiotal år tillbaka medlem i Nordmalings hantistförening.

Johan Herman Öberg, Nyåker. På Nordmalings församlingshem avled på onsdagen skogsarbetaren Johan Herman Öberg, Äliden, Nyåker. Han var 77 år och sörjes närmast av syskonbarn.

Han var född i Adalen. Till Nyåker kom han för ett 30-tal år sedan i samband med att han där åtagit sig ett större sjösänkingsföretag. Efter att detta arbete var klart blev Öberg kvar i bygden och har där sysslat med skogsarbete för SCA:s räkning. Han bodde avskild till i Äliden, Nyåker och saknade fram till de sista åren väg. Men Öberg gillade ensamheten.

Han var känd som en synnerligen noggrann och duktig karl och arbetade i skogen så sent som förra sommaren. De sista månaderna har han vistats på Nordmalings församlingshem.



GASELL
MODELL DEBUT

Wettergrens
GÖTEBORG
gratulerar

Wäringstams

NORDMALING
till nya moderna affärs-
lokaler.

★ ★ ★ ★

— Välklädd dam väljer all-
tid Wettergrens och Wäring-
stams vid valet av nya vin-
terkappan —

Modernt affärskomplex i Nordmalings centrum



Det nya affärshuset i Nordmaling.

Nordmaling (VK) Nordmaling har fått ett vackert nytillskott på affärssidan, nämligen köpman W. Wäringstams nya affärskomplex i samhällets centrum, som i morgon, fredag, slår upp portarna för allmänheten. Det nya affärshuset har uppförts på den plats där Dahlströms bokhandel tidigare låg. Det inrymmer två stora affärslägenheter, sju bostadslägenheter och lokaler för bilskola.

Det är drygt sjutton år sedan makarna William och Rut Wäringstam lade grunden till sin affärsrörelse i Nordmaling, då de övertog herr- och damkonfektion av köpman Matts Nordin i Örnköldsvik, som tidigare blivit ägare till Säfströms herreklipping i Nordmaling. Säfströms hade därmed blivit Wäringstams och affärslokalerna var desamma.

Wäringstams Kläder, som den nya firman kom att heta, har sedan utvecklat i rätt riktning. Problemet blev så småningom trångboddheten.

Den nya affärsfastigheten utformades efter moderna principer och utgör nu en av samhällets vackraste och förnämsta. Wäringstam får en affärsyta på 130 kvm till sitt förfogande.

Den andra affärslägenheten, som byggts till en ny el-affär med Wiglöfs Elektriska som hyresgäst, blir något mindre. Men även den får fina utställningsytor till sitt förfogande. Butiksinredningarna är av senaste snitt, med flyttbara utställningsmontrar och hyllor.

Wiglöfs Elektriska etablerades förfemton år sedan och var då ett helt nytt företag inom elbranschen. Chefen själv Arne Wiglöf, är en son av



Arne Wiglöf i sin nya butik.

bygden. Hittills har han nöjt sig med att i huvudsak bedriva elinstallationsverksamhet. Det har visserligen blivit en hel del försäljningsverksamhet också, via lager och kontor, men från och med nu får han en öppen affär till sitt förfogande.

Den nya affärsfastigheten har ritats av Ytonghus, T. Larsson AB, Umeå och därmed är huvudmaterialet självfallet ytong. Exteriören är dock inte helt klar. Det fattas marmor på framsidan. Byggmästare har varit Klas Gustafsson, Nordmaling.

H. B.



Makarna Rut och William Wäringstam.

Vi har utfört alla

MÅLNINGSARBETEN

BR. H. WALLANDER

Nordmaling - Tel. 107 40, växel

Den sanitära anläggningen

Installationerna, liksom utförande och leverans av byggnadsmide i köpman W. Wäringstams nya affärsfastighet är ett verk av

Gräsmyrs Mekaniska Verkstad

Gräsmyr - Tel. 930/700 07

**De elektriska
installationerna**

i köpman W. Wäringstams nya affärsfastighet i Nordmalings samhälle har utförts av

A. Wiglövs Elektriska

Nordmaling - Tel. 0930/103 22
— Infordra vår offert —

VI HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER

VI ÖPPNAR FÖR ER...

I MORGON FREDAG

slår vi upp portarna till Nordmalings nyaste och modernaste ekiperingsaffär där Ni, både damer och herrar, kommer att kunna välja bland det senaste nytt inom modebranschen.

Det är för oss ett länge efterlängtat ögonblick när vi kan hälsa Er välkomna till våra nya affärslokaler. Vår strävan kommer även i fortsättningen att vara "God personlig service — Kvalitetsvaror till rätt pris", och är det vår förhoppning att våra goda affärsförbindelser kommer att stärkas och utvidgas. Vi vill att alla skall trivas i Wäringstams Kläder.



Nyhet! Vår klänningsavdelning, som möjliggjorts genom de ökade lokalresurserna.

ÖPPNINGSDAGEN FREDAG KVÄLLSÖPPET TILL KL 19.

Öppningserbjudande:

Kappa med minkkrage	265:—
Dräkt med minkkrage	255:—
Strumpor, dam	1:50
Kostymer	244:— 259:—
Blazer	86:—
Pyjamas	8:50



välklädd herre...

Just nu har vi största sortering av eleganta plagg ur höstens SIR-kollektion. Välj den modell Ni gillar bäst. Och kom ihåg: SIR passar alltid bäst!

Välkommen till

Wäringstams

**Kläder
Nordmaling**

välkänt centrum för välklädda herrar — nu i ny modern miljö.

Ytterligare ett hyreshus med Y T O N G-hus byggsats . . .



Nu levererad till köpman William Wäringstam, Nordmaling

T. LARSSON AB UMEÅ

Tel. Umeå 237 19

1800-talets väckelserörelser dominerar ännu Hörnsjö-bygden

När Hörnsjö missionsförsamling på söndagen firar sitt 80-årsjubileum kan den se tillbaka på en resultatrik verksamhet. Sammanhållningen har varit god. Studerar man medlemsmatrikeln kan man se att många följt i sina fäders spår och väl bevarat arvet efter de 15 som 1884 bildade Hörnsjö brödrakrets, och som 1892 anslöt sig till P. P. Waldenströms rörelse.

Sedan 1900 röser missionskyrkan sin vita silhuett mot skyn. Inte minst ungdomar har sökt sig dit. Genom åren har 208 personer varit anslutna.

Hörnsjö-bygden är präglad av de stora väckelserörelserna. De bybor som inte är med i missionsförsamlingen tillhör i de flesta fall EFS. Så har så att säga den stora jordbruksbygden blivit delad i två hälfter. På östra sidan är de flesta med i missionsförsamlingen. Anslutningen till ungdomsverksamheten är nära nog 100-procentig bland byns ungdomar. Missionsförsamlingen har förutom söndagsskola för de små, 36 juniorer i sin hobby- och studieverksamhet.

PRÄST STARTADE

Egentligen var det en kyrkans man som stod bakom tillkomsten av denna frikyrkoförsamling — kyrkoherde Jonas Löfgren i Bjurholm. Han var en varm anhängare av väckelsens kristendomssyn. I Hörnsjö fann han många likasinnade och en brödrakrets bildades.

Vad som först och främst väckte anstöt bland väckelsens folk var att i svenska kyrkan fick också de, som i folkets ögon var uppenbara syndare, ta del av nattvarden.

Nattvarden blev en stridsfråga som under kyrkoherde Löfgrens ledning drev de 15 och deras meningfränder att sammansluta sig till en egen krets. Församlingstuket var sträng. Huruvida det var kyrkoherdens ursprungliga avsikt att medlemmarna skulle lämna statskyrkan är inte känt. I vart fall kom kyrkoherden att uteslutas från kyrkan då det ansågs att han for med irrläror.

STRID OM DOPET

Sven Persson i Björnlandsbäck blev den nyblivna församlingens förste föreståndare. Under de första årtiondena saknades inte strider, bl a i dopfrågan. Personlig tro sattes dock i första rummet och både barn- och vuxendop accepterades.

1919 fick församlingen sin första pastor, Edvard Bäckman, härstammande från Gräsmyr. Han efterföljdes av Walfrid Sandberg, Abel Borgfors, Johan Grellsson, Oskar Stavert, Gösta Reimers, Daniel Hellström, Ragnar Bergström, John Ydreborg och sedan 1961 pastor Egon Wärmedal.

SLÄKTEN BERGSTRÖM

Sedan 1961 är hemmansägare Rudolf Bergström ordförande i församlingen. Han efterträdde fram-



Redan 1909 kom fru Anna Bergström med i församlingen.

lidne nämndemannen Robert Hörnström som under många år lett församlingen. Rudolf Bergströms far, Adolf Bergström, var fram till sin död aktiv bl a som söndagsskolledare. Hans maka Anna kom med i församlingen redan 1909. Hon och fru Hilda Hörnström är nu församlingens äldsta medlemmar. Rudolf Bergströms morfar, Israel Johansson, var med när församlingen bildades.

Man kan därför med skäliga säkra säga att släkten Bergström varit något av stöttepelare i församlingen. Den till åren äldste inom församlingen, 85-åriga Johan Bergström, har bl a varit kassör i församlingen och dess ungdomsverksamhet i många år.

Rudolf Bergström är nu förutom ordförande, söndagsskol- och ungdomsledare.

Av församlingsmedlemmarna har fyra gått ut som pastorer. Av dem som varit med som juniorer är tre verksamma som missionärer. Församlingens egen Harry Hörnström, missionär i Kongo, Harry Lundeborg, missionär för EFS i Tanganyika och Rolf Sjöström missionär inom Svenska kyrkan.

STOR OFFERVILJA

Offer för missionen har varit den röda tråden i verksamheten. Åren 1884—1954 insamlades 119.500 kr. Under den sista 10 årsperioden över 150.000 kr och av dessa medel har en stor del gått till den yttre missionen.

Vid söndagens högtid kommer bl a församlingens förre pastor John Ydreborg och distriktsföreståndare Robert Amnerud att medverka.

Anders

Visdomsord

— Kom ihåg min pojke, du måste lära av andras fel. Livet är för kort för att du ska hinna göra alla själv.



Rudolf Bergström, ordförande i församlingen, tillsammans med pastor Egon Wärmedal och 85-åriga Johan Bergström, församlingens kassör under många år.

23/10
6/4

Hörnsjö Folkets Hus

— UNGDOMENS TRÄFFPUNKT —

DANS: Lördag den 24 oktober kl 21—01

Musik: **SVANTES SHOWTETT**
6 man som spelar pop och twist som 17

Buss avg. fr. Bjurholm kl 20.30, fr. Vännäs kl 20.30, fr. Hörnefors kl 20.30, fr. Nordmaling kl 20.30 och åter efter dansen.

NÄSTA PROGRAM DEN 31 OKTOBER.



Affärsnytt i Nordmaling

24/1064



Wäringstams Kläder och A. Wiglövs el i Nordmaling öppnade på fredagsmorgonen portarna till sin a nya lokaler och de första kunderna fick på sedvanligt sätt en blomkudd. Dessutom begåvades affärsinnehavarna med många fina blommor från de olika grossistföretagen. Första kunden hos Wäringstams, herr Viktor Jonsson från Hörnsjö, fick blommor av fru Ruth Wäringstam (övre bilden). På nedre bilden får fru Mary Wiglöw blommor av representanten för Goddy armatur, herr Folke Lindholm.



De tre företagarna diskuterar problem med kommunalkamrer Harald Brännlund med första olofsforhusvagnen i bakgrunden. Fr. v. hrr Ivan Sölg, Harald Brännlund, Alf Börjesson, och Lars Öberg,

Premiär för Nordmalings nystartade husvagnsfabrik

Nordmaling (VK)

Den snart treåriga tystnaden kring Olofsfors flygfält har brutits, inte av luftfartsverket och Linjeflyg DC 3:or eller Metropolitän, utan genom nya kommunala initiativ och satsningar. Man har börjat förverkliga tanken att förvandla fältet till industriområde. Först på plan är tre företagsamma herrar från trakten av Örebro, Lars Öberg, Ivan Sölg och Alf Börjesson. Trion har i dagarna kommit igång med sin tillverkning av husvagnar.

De första vagnarna har rullat ut från fabriken i den före detta hangarbyggnaden och i torsdags kunde direktör Öberg och c:o kalla till en första pressvisning. Dit kom även Sveriges radio, som passade på att intervjua kommunalkamrer Harald Brännlund och kommunens företagsnämnds ordförande Herbert Bylund.

200 VAGNAR PER ÅR

Tillverkningen av husvagnar ser ut att bli betydelsefull. Och området lockar. Man kan redan räkna fyra nya industrier där.

Direktör, Lars Öberg omtalar att en marknadsundersökning som företaget gjort inte visar på några avsättningsvärigheter och beställningar har gjorts från Malmö i söder till Jörn i norr.

Olofsfors husvagnsindustri räknar med en inledande produktion på 200 vagnar per år. Direktör Öberg förutsätter en snar utbyggnad och ytterligare stegring av produktionen. Manskapsstyrkan, nu på nio man, ska utökas till minst 20.

NYA FINESSE

Det är med husvagnar som med bilar och motorfordon i största allmänhet. Det kommer ständigt nya finesser in i bilden. Vagnarna ska inte bara vara lätta och smidiga utan även "idiotsäkra". Den ökade trafiken efter våra vägar kräver detta. Den automatiska bromsen stannar vagnen om kopplingen av en eller annan orsak skulle brista.

Inredningarna måste göras tilltalande och attraktiva. Detta gäller även exteriörerna, som tydligen kan varieras i det oändliga. Olofsforsindustrin satsar framför allt på "aggformen". En form, som enligt direktör Öberg, visat sig ha särskilt goda "vägenskaper".

För den som är lite händig erbjuder den nya husvagnsindustrin färdiga byggsatser. Chassiet och stommen är klar från fabriken, men kunden får själv svara för inredningen, som levereras i form av byggsatser med åtföljande ritningar. Det är ett lämpligt vinterjobb för den som vill ha en ny husvagn till våren. Kunden har chansen att spara ett par tusenlappar samtidigt som han kan få en något personlig prägel på sin vagn.



Montör Arne Lundgren, nyss hemkommen från FN-bataljonen på Cypern, monterar en dörr till en ny husvagn.

MANSKAPSVAGNEN

De tre herrarna bakom företaget i Olofsfors har sedan någon tid tillbaka lekt med tanken att få igång en större produktion av sk manskapsvagnar, avsedda för arbetare, dels som rastlokaler, dels som övernattningsbostäder för kortare tid på mera avlägsna arbetsplatser. Firman har haft kontakter med bland annat Assi och domänverket, vilka visat stort intresse.

Vagnen blir lik husvagnen, men mera oöm och specialgjord för sitt ändamål.

BRA LOKALER

När kommunen i Nordmaling kring halvårsskiftet av staten köpte Olofsfors flygfält blev den ägare av flera lokaler, bl a hangarbyggnaden och fyra stora militärförleggnadsbaracker.

Olofsfors Husvagnsindustri har i första hand fått hyra hangarbyggnaden och den gamla stationsbyggnaden. Den förra har med rätt små ändringar förvandlats till fabrik, den senare har blivit en förstklassig kontorsbyggnad. Kommunalnämnden har sagt ja till uppförandet av ett kallförråd i anslutning till fabriksbyggnaden.

Tre nya företag har knutits till kommunen inom löppet av lika många månader. Och man arbetar målmedvetet vidare på den inslagna vägen. Nya kontakter har knutits och framtiden får visa vad det kan bli av det hela. Svårigheten tycks vara att få vinstgivande kontakter med sydligt belägna industriföretagare med siktet inställt på Norrland.

HB



En av de nordmalingsbor som fått arbete vid industrin, Aron Lundberg.

Missionsmöte i Nordmaling var välbesökt

EFS traditionsenliga "Inre missionsdagar" i nordmalingsbygden, hölls under lördag, söndag och måndag. Mötena räknade även deltagare från grannkommunerna och resultatet blev över 4.000 kr till missionen. Men inledde på lördagen med ungdomsafton i församlingsgården. Predikant Sture Burman inledde. Musikkonsulent Paul Sandman, Grubbe sjöng solo och duett tillsammans med verkmästare Lennart Pettersson, Nordmaling. Predikant Jalmar Holmström medverkade med tal, predikant Burman läste dikter och Paul Sandman avslutade.

På söndagen samlades deltagarna vid högmässan i Nordmalings kyrka. Kyrkan var nästan fullsatt. Predikant var distriktsföreståndare Sven Andersson, Umeå. Pastor Eskil Granström, Rundvik höll skriftermålstalet. Vidare förekom solosång av musikkonsulent Sandman, Kyrkkaffe i församlingsgården avslutade. På söndageftermiddag blev det missionshögtid i kyrkan med inledning av predikant Burman och predikan av prosten Johan Hedquist. Kören sjöng under Paul Sandmans ledning och predikant Halvar Eriksson, Mjösjöby avslutade.

Måndagen, sista mötesdagen, ägnades helt åt syföreningsarbetet med huvudsakligen kvinnliga deltagande. Församlingsgården var nära nog fullsatt av damer från skilda byar i Nordmaling och Bjurholm. Predikant Burman inledde och sedan följde predikan av distriktsföreståndare Andersson. Den avslutande dagen gick i yttre missionens tecken och missionär Ruth Lundberg, Löfvånger, berättade om sina många missionärsår i Indien och om nöden i det folkrika landet. Predikant Jalmar Holmström tackade sina medhjälpare. Allan Näslund, Mjösjöby sjöng solo och kollekten gav hela 1020 kr, som oavkortat går till yttre missionen. Behållningen från de båda tidigare dagarna, 3.306 kr går däremot till den inre missionen.

I sitt avslutande tal riktade distriktsföreståndare Sven Andersson ett tack till de medverkande prästerna och underströk vikten och betydelsen av ett gott samarbete mellan kyrkans och EFS folk

28/1064

50 år fyller den 28 oktober byggnadsarbetaren Valdemar Nygren, Mo, Lögdeå. 27/1064



Han är född i Mo. Under uppväxtåren genomgick han en kurs vid Hampnäs folkhögskola. Han har sedan visat stort intresse för studier, särskilt på cirkelplanet. Fackligt och politiskt intresserad som han är var han under en nioårsperiod ordförande i Byggnads avd. 308 i Nordmaling. Nu fungerar han som avdelningens sekreterare. Han har huvudsakligen ägnat sig åt byggnadsarbete.

Hans stora intresse för rent kommunala frågor har fört honom till kommunalfullmäktige, som han tillhört ett flertal perioder. Han är vidare ledamot av valnämnden i Lögdeå och skyddsombud.

Ossian Lindgren, Lögdeå. På Nordmalings sjukstuga avled sent på lördagen Ossian Lindgren, Lögdeå.



Han var 66 år och sörjes närmast av maken f. barnmorskan Gerda Lindgren f. Jons-son samt dotter, svårson och två barnbarn. Han var född i Bjurholm. 1928 kom han till Lögdeå, där han påföljande år ingick äktenskap. Han har deltagit i olika förvärvsarbeten och överallt gjort sig synnerligen omtyckt som arbetskamrat och medmänniska. Han byggde egen fastighet i Lögdeå. Sin fritid förlade han med förkärlek till sommarstugan på Kvillskäret i Ava skärgård. 27/1064

Lögdeåbo föll ned från byggställning

Nordmaling (VK) 68-årig f d hemmansägaren Helmer Nyman, Lögdeå skadade sig illa när han på tisdagsförmiddag störtade ned från en byggnadsställning. Han föll nära fyra meter och erhöi bland annat brott på en ryggkota. Han vårdas på Umeå lasarett.

Nyman var tillsammans med ett par kamrater sysselsatt med att lägga nytt tegeltak på sin ladugård. Han befann sig uppe på byggnadsställningen och när han skulle flytta en sk spira för blocket föll spiran framåt och drog omkull honom. I fallet mot marken kom han tur- samt nog med fötterna före men höjden gjorde att benen trycktes ihop. Han fördes till Nordmalings sjukstuga men remitterades av doktor Hesse till Umeå lasarettets ortopediska avdelning. Därifrån meddelar jourhavande läkare att Nyman erhållit brott på en ryggkota samt brottskador i en fot. Tillståndet är dock efter omständigheterna gott.

28/1064

Föräldramöte i Nordmaling

Realskolans föräldraförening i Nordmaling höll på tisdagen årsmöte. Skolans rektor, Einar Hedquist, hälsade de 170 föräldrarna välkomna. Till styrelse omvaldes urmakarmästare Gösta Ägren, ordförande, diplomingenjör Hans Riese, Rundvik, kamrer Karl Hörnström, Olofsfors bruk, köpman Manfred Löfgren, Nordmaling, och fru Ulla Ericsson, Nordmaling. I styrelsen ingår därjämte skolans rektor och adjunkten Helge Stolzenberg. Rektor informerade om skolans arbete och elevsångkören medverkade under ledning av Harry Oldberg, Rundvik.

Den planerade tillbyggnaden av elevkapprum, eller sk centralkapprum, upptogs till behandling. Den frågan har som bekant avancerat så långt att till och med statsbidrag beviljats för ändamålet. Nu anser föräldrarna liksom elevrådet och skolans kollegium, att det knappast finns något fog för att genomföra arbetet. Nuvarande system tycks fungera bra och de pengar som ett centralkapprum kommer att kosta bör hellre läggas som grund till uppförandet av en simhall i anslutning till sporthallen.

Yrkesvals läraren, folkskollärare Håkan Pettersson, orienterade om förberedelserna för val av sudiegång i årsklass 8. Årsmötet avslutades med att föräldrarna fick tillfälle till personliga samtal med skolans lärare.

75 år fyller den 30 oktober hemmansägaren Manfred Bergström, Hörnsjö. Han är född i Hörnsjö, där



han också utfört sin livsgärning. 1913 köpte han halva föräldrahemmanet och två år därefter gifte han sig med Nanny Bagger från Orrböle. I början av sin bondetid byggde han både bostad och ladugård. I tjuogaårsåldern gick han en två-årig slöjdskola hos dåvarande mästare Aström i Umeå. Efter denna kurs blev han alltmör anlitad i möbelsnickeri. Det blev ett ambulerande yrke, där smickrandet mest förekom i det stora bondeköket. Gustavianska sångar med utskurna eller svarvade krusiduller och möblerna i övrigt i samma stilutförande, var den tidens krav på tidsenlig heminredning. Han har även varit anlitad i byggnadssnickerier. Många spiraltrappor av furu och ek har han tillverkat. Han är känd för sin hjälpsamhet. Sällan har han avisat någon som bett om hjälp i olika slags reparationsarbeten. Många finner än i dag väg till hans snickarbod, där morgondagens jubilar förnöjd piffar upp söndertrasade antika dyrgripar och tillverkar pigittare.



Församlingen har bedrivit arbete bland ungdom i över 30 år. Här undervisar juniorledare fru Thyra Lundström flickorna Ingrid Sandberg, Berit Henriksson och Lillemor Lundström i ädel sömnadskonst.

Församling i Gräsmyr firar 75-årsjubileum i nyrenoverad kyrka

På söndagen firas Gräsmyrs missionsförsamling 75-års jubileum. Den kan göra det i en nyrenoverad missionskyrka. När församlingen 1900 beslöt om att bygga den första kyrkan hade man bara en kr i kassan men besjälade av framtidstro fullföljde de fåtaliga församlingsmedlemmarna bygget. Den var sedan mötespunkt under 30 år eller fram till dess nuvarande missionskyrkan byggdes 1929.

Offerviljan inom församlingen har under åren varit stor och de skulder som man ådragit sig har snabbt krympt. Ca 250.000 kr har insamlats. Av dessa medel har huvudparten gått till missionen.

Gräsmyrs missionsförsamling bildades 1889, fem år efter Hörnsjö brödrakrets. Vid starten fick den stor anslutning, 50 medlemmar skrevs in och erlade en medlemsavgift av 25 öre.

Inre slitningar saknades inte. Det var främst olika åsikter i lärofrågor, då främst nattvarden, som orsakade splittring och tfter några år var det bara nio kvar. Men de var fasta i sin tro.

När Gräsmyrs folksola byggdes hölls mötena där under en tid. Men de ledande inom kommunen såg dock inte med blida ögon på att denna frikyrkoförsamling begagnade sig av skolans lokaler.

TOMT FÖR TIO KRONOR

Vid ett möte kom en tillsyningsman med en skrivelse från skolstyrelsen i Nordmaling om att församlingen inte i fortsättningen fick hålla sina sammankomster i skolan. En av församlingens äldre bröder gick då — enligt församlingens noggrant förda protokoll — fram till mannen och bad honom vänligt stoppa ner papperet i fickan varefter mötet fortsatte. Men strängare domar kom och skolan stängdes.

Det var då beslutet om ett eget hus kom till, den 26 maj 1900. I kassan hade man då elva kr och tomten kostade tio. Med en krona i startkapital inköptes en trösklada som flyttades till den inköpta tomten. Församlingen kom genom bygget i förhållandevis stora skulder men 1911 hade man klarat av dem.

Församlingens första missionsauktion inbringade 37,95, den sista något över 3.000 kr.

fru Ella och fru Thyra Lundström Seniorgruppen har Allan Bäckman hand om. Pastor har församlingen gemensamt med församlingarna i Hörnsjö och Vitvattnet. För närvarande tjänstgör pastor Egon Wärmedal. I församlingsstyret sitter Gustaf Adolf Bäckman, Harald Sandberg, Albert Lundgren, Viktor Granström, Elis Bäckman Rudolf Olofsson och Klas Johansson.

Vid söndagens jubileumshögtid kommer förutom församlingens egen pastor distriktsföreståndare Robert Amnerud och församlingens förre pastor John Ydreborg att medverka. Anders



Församlingens nuvarande ordförande Gustaf Adolf Bäckman.

FRÅN BYN just nu

HÖRNSJÖ

HÖRNSJÖ missionskyrka ligger på en central och dominerande plats på en ås i gamla Hörnsjö by. Där har nu i dagarna två firats jubileum med anledning av församlingens 80-åriga tillvaro.

Till denna högtid hade man i missionskyrkan gjort en del ändamålsenliga förbättringar vad beträffar interiören. Barriären med dess talarstol har tagits bort. Detta har gjort att framme i koret är det nu rymligt och öppet. Vid vigslar och begravningar visar detta sig vara mycket praktiskt. Likaså vid söndagsskolans högtider, då auditoriet nu kan se barnen som medverkar i programmet. Talarstolen har placerats till vänster på estraden, och den är gjord av Manfred Bergström.

LÄNGST fram i absiden har nattvardsbordet placerats. Det stod förut nedanför talarstolen. Ett kors med belysning på baksidan har uppsatts ovanför altarbordet. Korset är tillverkat och skänkt av en bygdens son, snickaren Bert Lundström, Umeå. Den tavla som förr var uppsatt i fonden har flyttats till mindre salen och skapar där ett stämningmoment som är tilltalande och ger ett helt annat intryck av salen än förr. I denna sal hålles de flesta samlingarna för ungdomen och mindre sammankomster. Nya ytterdörrar av ek har insatts och oljeeldning har inmonterats i köket, lilla salen och pastorbostaden. Ett garage har uppförts på gården. För något år sedan ställdes planen utanför kyrkan i ordning och vidgades samt grusades och ger nu plats för många bilar. Som kuriositet kan nämnas att första gången planen ställ-

des i ordning var då lektor Waldenström skulle komma på besök.

ALLT HAR ordnats på ett pietetsfullt sätt av arvtagarna från fäderna som för 60 år sedan uppförde missionskyrkan. Den som skänkte tomten till kyrkan hette Hans Bergström och det är nu hans sonson Rudolf Bergström som är ordförande i församlingen. Församlingen har också fått sända en av sina söner som missionär till Tongo, nämligen Harry Hörnström.

När kyrkan byggdes var det mer än en som såg misstroget på företaget och menade att det var onödigt. En Hörnsjö-bo som körde sten till bygget mötte en av sina grannar och denne tyckte att det var bättre att köra stenlasset och tippa det i Hörnsjön.

A-dur

Ungdomsarbetet inleddes 1928. För närvarande har man ett 20-tal aktiva ungdomar, som inom kort får egna hobbylokaler och en fin samlingslokal med bl a öppen spis i källarvåningen. Söndagsskolan har ett 20-tal elever.

Den renovering av missionskyrkan som utfördes 1962 kostade 32.000 kr förutom allt frivilligt arbete — medlemmarna gjorde tio dagsverken var. Dagens skuld är ca 8.000 kr.

Församlingens förste ordförande var Nils Bäckman. Han följdes av J O Hörnsten, A Holmberg, Olof Holmlund, pastor Edvard Bäckman ledde församlingen åren 1897—21, 1922—1955 var hemmansägare Oscar Bäckman ordförande och posten innehas nu av dennes son hemmansägare Gustaf Adolf Bäckman.

Söndagsskolan leds av Gustaf Adolf Bäckman, juniorerna av Harald Sandberg med biträde av bl a hans